

# AKTIVITETS- OCH FRILUFTSYTOR I HOVÅS



28 april 2014

Idéer kring utveckling och upprustning av befintliga aktivitets- och friluftsytor i Hovås

Sammanfattning av samtal genomförda av intressegrupp i Hovås under januari-mars 2014 med berörda förvaltningar, boende, föräldrar, skolor och föreningar verksamma i området.

# Aktivitets- och friluftsytor i Hovås

## IDÉER KRING UTVECKLING OCH UPPRUSTNING AV BEFINTLIGA AKTIVITETS- OCH FRILUFTSYTOR I HOVÅS

### INLEDNING

Flera ytor avsedda för lek, idrott och annan aktivitet i centrala Hovås har under årens lopp förfallit. Diskussioner om förfallet och frånvaron av lekplatser och andra ytor där barn, ungdomar och vuxna i centrala Hovås kan träffas för idrott eller andra former av gemensamma aktiviteter har pågått under lång tid bland boende i området men nått offentlighetens ljus primärt genom ett antal artiklar i Tidningen Sydväst. (Se länkar till artiklarna på [allacademy.com/hovas](http://allacademy.com/hovas).)

Föräldrar uppvuxna i området under 60-, 70- och 80-talen har bland annat vittnat om ett Hovåsbad med simskoleverksamhet, Skeppargården öppet för allmänheten med strandcafé, fotbollsaktiviteter på grusplanen vid Hovåsbadet, tennisspel vid "Parkfeldtska villan", en aktiv båtklubb (Hovås Askim Båtklubb, HABK) med klubbhus i "Parkfeldtska villan", utomhuspool vid Askimsbadet och en flitigt använd grusplan vid Askims Sim- och Sporthall. Ytorna finns kvar, flertalet är dock förfallna och verksamheterna har upphört. En del menar att den negativa spiralen började då Askims kommun i mitten av 70-talet införlivades i Göteborgs kommun och att investeringar i dessa ytor i Askim allt sedan dess har uteblivit. Huruvida kommunsammanslagningen är skälet till förfallet vill vi inte spekulera kring. Dock framgår det tydligt vid vår kartläggning och våra samtal att det splittrade förvaltningsansvaret över de olika ytorna har gjort det svårt att skapa en helhetssyn och ta ett helhetsgrepp. Flera förvaltningar verkar av detta skäl ha hamnat i lite av ett "vänteläge".

Oavsett skäl till förfallet råder en stor vilja hos boende i området att få till stånd en upprustning till nytta och glädje för både barn och vuxna, för boende och besökare. I denna rapport sammanfattas synpunkter som framkommit vid samtal med berörda förvaltningar, boende, föräldrar, skolor och föreningar verksamma i området. Enigheten har varit stor om att förfallet i flera fall gått alldeles för långt. Uppfattningen är också att behovet av fungerande ytor för idrott och aktivitet i Hovås - inte minst tack vare tillkomsten av 1200 hushåll i "Nya Hovås" och Södra Brottkärr - bara kommer att öka under de närmaste åren.

Syftet med denna rapport är att visa på hur det ser ut idag och att bidra med lite idéer om vad som kan göras nu och framåt. Flera av bilderna i denna rapport är inte vackra men de visar på hur det faktiskt såg ut på några av de mest centrala delarna i Hovås i mars 2014. Vår förhoppning är att skapa en motivation till att åstadkomma förbättringar. Vi tror att man med förhållandevis små medel kan åstadkomma stora, synliga och konkreta resultat. Vi hoppas att denna rapport skall utgöra ett startskott för att samla alla de krafter bland boende, politiker, förvaltningar och föreningar som vill bidra till en positiv utveckling av området.

Hovås, 28 april 2014

För intressegruppen



Martin Hernqvist, [mh@allacademy.com](mailto:mh@allacademy.com)

(Satellitbilder från [eniro.se](http://eniro.se). Övriga bilder tagna helgen den 15-16 mars 2014 av Martin Hernqvist.)



## ÖVERSIKT

De ytor vi tittat närmare på ligger i centrala Hovås, i princip mitt emellan de väl underhållna och flitigt använda idrottsytorna (huvudsakligen fotboll) vid Kobbegården i Askim i norr och vid Billdals park i söder.





## "YTOR MED POTENTIAL I CENTRALA HOVÅS"



1. Grusplan vid Askims Sim- och Sporthall
2. Hovåsvallen
3. Grusplan vid Hovåsvallen
4. "Parkfeldtska villan"
5. Hovås Båthamn
6. Skeppargården
7. Hovåsbadet
8. Askimsbadet



## 1. GRUSPLAN VID ASKIMS SIM- OCH SPORRHALL



**Övre bilden:** Söder om Askims Sim- och Sporthall ligger en grusplan. Planen har ett fint och lättillgängligt läge med omedelbar närhet till kollektivtrafik - busshållplats Hovås Nedre vid väg 158 och hållplats Askims Kyrka vid Gamla Särövägen.

Efter dialog i samband med artiklarna i Tidningen Sydväst den 18 september 2011 samt den 13 november 2011 gjordes en punktinsats där planen rensades från ogräs och fylldes på med grus. Ytan är idag återigen gropig och lämpar sig i nuvarande skick inget vidare för idrottsaktivitet. Skaderisken, såsom vrickade fötter och stukningar, är påfallande. Omgivningen är mycket risig och nedgången.

**Nedre bilden:** Entré till planen från Gärdesvägen.







**Idéer:** Återskapa en fungerande yta som kan användas av föreningar inom till exempel friidrott, fotboll, föreningar verksamma i sporthallen samt Hovåsskolan F-6 och 7-9. Hovåsskolan är en av Göteborgs största grundskolor belägen på andra sidan om sporthallen. Vidtalade föreningar samt rektorer och idrottslärare har visat stort intresse för detta. Bör göras i samråd med dessa parter och ev andra intressenter.



**Övre bilden:**  
Längdhoppningsgrop

**Nedre bilden:**  
Åskådarplatser





**Övre bilden:** Runt planen finns fem stycken fotbollsmål, samtliga i mycket dåligt skick och med trasiga nät. Bilden visar fotbollsmål nr 1.



**Nedre bilden:** Fotbollsmål nr 2.





**Övre bilden:**  
Fotbollsmål nr 3.



**Nedre bilden:**  
Fotbollsmål nr 4.





**Övre bilden:**  
Fotbollsmål nr 5.  
Detta mål är i bäst skick av de fem fotbollsmålen.



**Nedre bilden:** Ett nedgången område drar skräp och förstörelse till sig. Denna plats utgör inget undantag.



## 2. HOVÅSVALLEN



Vid Hovåsbadet ligger Hovåsvallen som är en mycket vackert belägen och välskött naturgräsplan. Här spelar till exempel Hovås Billdals Elitettanlag sina hemmamatcher. En "prestigearena" i mångas ögon och en riktig pärla längs Säröbanan. Barnen i området kastar längtansfulla blickar mot planen då detta är en yta som hålls i fint skick och därmed lockar till aktivitet. Planen är dock inhägnad med staket och låsta grindar och obehöriga äga ej tillträde. Kanske det måste vara så för att hålla planen i gott skick. Upplevelsen bland boende i området är att planen ofta står oanvänd.

**Idéer:** Säkerställ att planen används så mycket den tål utan att kvaliteten på ytan försämras. Välkomstskylten med klotter bör snyggas till.

**Övre bilden:**  
Välkomstskylt

**Nedre bilden:** Vy från väster.





### 3. GRUSPLAN VID HOVÅSBADET



Grusplanen vid Hovåsbadet, belägen mellan Hovåsvallen och Hovåshamnen, användes ofta förr till fotbollsträning. Idag används ytan uteslutande till parkering, ett mindre antal bilar i samband med fotbollsmatcher och ett mycket stort antal bilar med besökare till Hovåsbadet vid riktigt fina sommardagar. Men det är endast då ytan blir helt full – kanske 5-10 dagar per år. Större delen av året är ytan alltså helt oanvänd (som till exempel vid fototillfället den 15 mars 2014.)

**Idéer:** Ja, vad kan man göra med denna yta? Skulle en del av ytan åtminstone under vinterhalvåret kunna användas till något annat? Några försök har gjorts av engagerade grannar att åstadkomma en skridskobana.



#### 4. "PARKFELDTSKA VILLAN"



En tomt belägen direkt öster om grusplanen (parkeringen) vid Hovåsbadet - mellan Hovåsvallen och Hovås båthamn. Villan inhyste Hovås-Askim Båtklubb (HABK) som samlade barn, ungdomar och vuxna och tennisbanan på tomtten kunde bokas för spel. Villan är riven sedan många år och HABK har upphört med sin verksamhet. På bilden till vänster kan man skymta grundmuren till villan och i förgrunden resterna av tennisbanan.

**Idéer:** Återställa tennisbanan och gärna en tennisbana till i anslutning till denna. Många boende i området skulle säkert gärna engagera sig i detta projekt.



## 5. HOVÅS BÅTHAMN



Hovås båthamn får väl anses förhållandevis välskött men det saknas "liv" i hamnen. Fina sommardagar tar folk sin båt och ger sig av. Hamnen är i princip endast en plats för förvaring av båtar – på sommaren vid bryggan, på vintern under kapell på land. Sedan Hovås Askim Båtklubb (HABK) upphörde med sin verksamhet försvann mycket av livet i hamnen.

Jollestället på nedre bilden vittnar om detta med sina slitna och övergivna vindsurfingbrädor och jollar.



**Idéer:** Säkerställ att ungdomar och deras föräldrar ges goda möjligheter att förvara, sjösätta och segla sina jollar. Kanske är det en klubblokal som saknas för att verksamheten skulle kunna ta fart på nytt? En bastu ute vid piren skulle ge möjlighet att nyttja Askimsviken året runt och skapa liv även under vinterhalvåret.



## 6. SKEPPARGÅRDEN



Skeppargården är belägen i anslutning till Hovåsbadet och Hovåsvallen. Fastigheten nyttjas av Hovås Billdals IF. Här finns bland annat omklädningsrum för fotbollsmatcher. Övervåningen kan hyras för fest. I anslutning till Skeppargården finns en kiosk som håller öppet fina sommandagar för besökare till Hovåsbadet. Allmänheten, som saknar tillträde till huset, upplever Skeppargården som sliten, tom och öde större delen av året.

**Idéer:** Går det att snygga upp fastigheten? Eller bygga nytt? Ge fler föreningar och andra verksamheter tillgång till lokalerna för att öka nyttjandet för fler? Många saknar ett fungerande strandcafé.

**Nedre bilden:** Vid entrén sitter en skylt som beskriver Skeppargården som "Hovåsbadets Strandcafé".







**Övre bilden:**  
Skylden om Hovåsbadets Strandcafé syns till vänster på bilden. Att entrédörren sedan många år saknar handtag från utsidan vittnar om att man inte längre förväntar sig (eller kanske ens önskar sig?) gäster.



**Nedre bilden:**  
Kiosk mot Hovåsbadet.



## 7. HOVÅSBADET



Ett fint och lugnt bad med strand och klippor som fina sommardagar lockar mycket folk. Barnfamiljerna håller huvudsakligen till vid stranden och de något äldre ute vid klipporna. Många trogna badgäster hjälper Park & Natur att hålla badet rent och snyggt.

**Idéer:** Behåll badet så naturligt och oförstört som möjligt. Stranden, klipporna och gräsytorerna är känsliga ytor.



**Nedre bilden:** Många höjde på ögonbrynen då de inför badsäsongen 2013 möttes av en stor betongramp anlagd vid den del av stranden som tidigare var bästa platsen för småbarn att lära sig simma och ta sig ut på djupare vatten. Syftet med rampen är gott men om samråd skett med trogna badgäster hade placeringen av rampen säkerligen blivit en annan.





**Övre bilden:** Från rampen upp till parkeringen har en asfaltsväg anlagts över gräsytorna. Totalt sett är anläggandet av rampen säkert en av de större investeringarna som gjorts i närområdet med kommunala medel under de senaste åren. Trist nog verkar denna investering så här långt ha kommit till väldigt liten nytta. (I bakgrunden syns Skeppargården.)



**Nedre bilden:** Toaletten vid entrén till badet fick nyligen ny panel. Det dröjde inte länge förrän någon klottrade på densamma. Förra panelen var mörk och klarade sig bättre från klotter.



## 8. ASKIMSBADET



**Övre bilden:** Vid Askimsbadet fanns tidigare en utomhuspool. Här återfinns nu ett trädäck med att par bord och bänkar.

**Nedre bilden:**

Askimsbadet har stora gräsytor.

*Idéer: Enligt uppgift skall Askims Simhall göras om till sporthall om några år. Placering av ny simhall skall ske "någonstans i väster". Varför inte vid de stora gräsytorerna vid Askimsbadet? Det är inte långt från nuvarande placering, det är nära till havet, nära till kollektivtrafik, nära till Säröbanan och här finns goda parkeringsmöjligheter. Ytterligare förluster av idrotts- och motionsanläggningar inom stadsdelen Askim skulle vara djupt beklagligt.*





ÖVRIGT



Askim var en egen kommun fram till 1974 då Askim införlivades i Göteborgs kommun. Oavsett om det var då, och av detta skäl, som förfallet av många allmänna platser påbörjades så kan bilden till vänster - som visar före detta Askims Kommunalhus - tjäna som en god illustration över utvecklingen. Dörren på bilden var entrén till postkontoret.



**Nedre bilden:**  
Noteras bör att "Askims Kommunalhus" idag, trots sitt slitna yttre, inhyser en mycket välfungerande och populär förskola.

Påpekats skall också att en ny fastighetsägare enligt uppgift avser upprusta fastigheten.





Strax intill "Askims Kommunhus" ligger den sedan länge nedlagda brandstationen. Ännu ett bevis på att slitna och övergivna fastigheter och omgivningar leder till klotter och förstörelse.



**Nedre bilden:** Vid avfarten från väg 158 vid Hovåsmotet möttes besökare till Hovås under lång tid av något som mest liknade en soptipp. Så här såg det ut den 15 mars 2014.



## SAMMANFATTNING

Intressegruppen bakom denna rapport är övertygad om att man med förhållandevis små medel skulle kunna åstadkomma resultat till nytta och glädje för en stor mängd människor – barn, ungdomar och vuxna – bland såväl boende som besökare till området.

Argument som framförts tidigare från vissa håll (dock, skall poängteras, inte från någon som intressegruppen har varit i kontakt med under 2014) är att boende i Askim har det så bra ändå och att det är därför som satsningar på idrotts- och motionsytor inom denna stadsdel har fått stå tillbaka. Det är onekligen så att stadsdelen har många fördelar, inte minst närheten till hav och skog. Undersökningar visar också det inom stadsdelen är en relativt sett låg arbetslöshet, hög medelinkomst och få familjer i behov av försörjningsstöd. Även inom Askim finns dock familjer med små ekonomiska marginaler.

Det är fler faktorer än hushållens ekonomi som avgör huruvida barn och ungdomar kan erbjudas en meningsfull fritid eller inte. Med många familjer med båda föräldrarna heltidsarbetande är det tiden som blir en bristvara. Precis som i andra stadsdelar behöver familjerna stöttning av välskötta skolor med kvalitet på undervisning, lokaler och skolgårdar, välfungerande fritidsverksamhet och föreningsverksamhet på kvällar och helger. Inom stadsdelen finns också ett antal föreningar som gör stora insatser. Det som saknas i centrala Hovås är bra ytor – för föreningarna, för spontanidrott och lek.

Vi ser därför inte ett fortsatt förfall av de ytor som berörts i denna rapport som ett hållbart alternativ. Uteblivna hälsosatsningar innebär ju också en kostnad, framför allt på sikt. Att tidigt, och i deras närområde, få barn och ungdomar sysselsatta i idrott och motion är en investering för framtiden. Det innebär minskat stillasittande och minskad risk för ungdomar som bara driver omkring – i sitt närområde eller inne i stan. Satsningar av denna karaktär ligger också i linje med Göteborgs kommuns stadsdelsdirektörers fokusområden för framtiden som bland annat innebär att ”skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen” och att ”ge varje barn en god start i livet”. (GP Debatt, 24 april 2014)

Högst på prioriteringslistan, mest akut, och lättast och snabbast att få iordning, är sannolikt planen vid Askims Sim- och Sporthall. Kanske dags för en konstgrässatsning här?

Området runt Hovåsbadet, Hovås Båthamn och ”Parkfeldtska villan” kräver ett helhetsgrepp och här borde man samla berörda förvaltningar, boende och andra intressenter för en diskussion som innebär hållbara lösningar på lång sikt. Seglingsverksamhet för barn och ungdomar skulle kunna komma igång snabbt.

Intressegruppen bakom denna rapport har inga partipolitiska syften och är partipolitiskt helt obunden. Vi är helt enkelt ett antal föräldrar som brinner för vårt närområde och för att ge våra barn och ungdomar möjligheter till bästa tänkbara uppväxt. Våra åsikter och tankar representerar en stor mängd föräldrar i området men vi kan självfallet inte garantera att vi representerar åsikterna hos alla boende i Askim.

Arbetet med denna rapport har skett på fritid under de första månaderna av 2014 och den kan innehålla något mindre faktafel eller en idé som skulle kunna finslipats. En fullständig eller ”helt färdig” rapport har inte heller varit vårt syfte. Vi vill se detta som ett första men viktigt steg in en process som skyndsamt kan dras igång. Vi avser nu skicka denna rapport till samtliga förvaltningar, föreningar och andra som vi har varit i kontakt med. Lokalpolitiker och andra intressenter skall också informeras.

Rapporten, samt länkar till artiklarna i Tidningen Sydväst, finns tills vidare att tillgå på hemsidan [allacademy.com/hovas](http://allacademy.com/hovas). Om så skulle önskas eller behövas öppnar vi upp möjligheter att kommentera på innehållet i rapporten, framföra förslag och liknande på webben. Framför gärna dina kommentarer eller idéer tills vidare på [mh@allacademy.com](mailto:mh@allacademy.com).